



Interpunctie

Praktijk voor psychosociale hulpverlening en bureau voor coaching, mediation en reïntegratie

Torn between two lovers....

Een man kwam bij mij voor een consult. Hij wist het niet meer. Hij had een goed huwelijk, maar had een andere vrouw ontmoet, waar hij ook veel voor voelde. Hij was met deze vrouw ook een relatie aangegaan, maar was vastbesloten dit slechts tijdelijk te doen. Zijn vrouw hoefde niets te weten. Echter zijn vrouw was erachter gekomen.

Natuurlijk was ze boos, hij had spijt, verbrak de relatie met de vriendin, maar na verloop van tijd kwam hij de vriendin weer tegen en leken ze toch voor elkaar geschapen. De relatie laaide weer op, hij voelde zich schuldig, biechtte zijn zonden op tegenover zijn vrouw en wilde zijn leven weer beteren. Dat ging zo enkele keren, totdat zijn vrouw depressief werd. Zij kon het niet langer aan.

In tranen was hij, hij kon niet kiezen, zat te huilen en te trillen als een rietje. Hij vond dat hij MOEST kiezen, iedereen verklaarde hem voor gek. Wat een mafkees, zo'n oude vent met een jong grietje, hij kon beter een motor kopen. Zijn ouders waren ook boos op hem, wilden dat hij voor zijn gezin (met 3 kinderen) koos.

Wat bleek: hij had een heleboel kleine ongenoegens opgespaard (nooit tegen zijn vrouw gezegd) waaraan hij zich ergerde. Hij vond het te flauw om er moeilijk over te doen, slikte het in, ergerde zich in stilte en vond in de vriendin precies datgene wat hij bij zijn vrouw miste.

Ik vroeg hem hoe het zou zijn als hij bij zijn vriendin zou wonen, of hij zich dan nergens aan zou ergeren. Jawel, hij wist nu al dat zij slordig was, waar hij niet goed tegen kon. Ik vroeg: zou je dat tegen haar zeggen? Hij antwoordde van niet, want hij wist het toch van tevoren? Zo werkt dat echter niet: ongenoegens moeten serieus genomen worden. De laatste tijd gaat het beter, hij woont weer bij zijn vrouw en nu hebben ze vaker dan ooit ruzie, maar hij denkt nauwelijks nog aan zijn jongere vriendin. Ook zij is hem dankbaar, zij kan haar eigen leven gaan invullen met een man die bij haar past.



Mw. N. Timmermans-van de Kamp,
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl