



Interpunctie

Praktijk voor psychosociale hulpverlening en bureau voor coaching, mediation en reïntegratie

Notoire vreemdganger?

Steven was vreemd gegaan. Zijn vrouw Nicky had tevoren al aangegeven: Patricia is een gevaarlijke vrouw voor jou. Maar hij had er niets verkeers in gezien om een keer met Patricia door te zakken na het sporten. Sindsdien was de relatie met Patricia sterker geworden. Ze belden en SMS-ten elkaar dagelijks. Totdat Steven met zijn gezin op vakantie was. Hun zoon zag het berichtje voor papa op de GSM.

Woedend was Nicky. Het was al eens eerder gebeurd, Steven had zijn berouw getoond en zij was ervan overtuigd dat hij het nooit meer zou doen. En nu, terwijl ze had gezegd dat het een foute vrouw was....

Weer betuigde Steven spijt. Hij kwam bij mij omdat hij zich afvroeg wat hem bezielde. Maar ook stoorde het hem dat zijn vrouw er steeds over wilde praten. Hij wilde het zo snel mogelijk vergeten, had ook gekapt met Patricia. Tenminste, dat zei hij.

Het voert te ver om precies te vertellen hoe het verder gelopen is, maar belangrijk was dat hij de noodzaak zag erover te praten (zelfs met zijn vrouw). Niet dat hij precies moest vertellen wat hij uitgespookt had met Patricia, maar wel hoe hij ertoe gekomen was, wat hij miste in zijn relatie met Nicky, wat hem zo bijzonder in Patricia had getrokken.

Vaak zie je dat mensen die vreemd gaan een soort "bevestiging" nodig hebben ("*Ben ik nog steeds aantrekkelijk?*"). Bij Steven speelden er andere dingen.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl