



Pubers opvoeden: tot hier en niet verder!

Met een of meer pubers in huis is er altijd gedoe. Soms leuk gedoe (ze doen de gekste dingen, die vaak erg grappig zijn), maar soms is het allemaal niet zo leuk. Een uitslaper is misschien niet zo erg voor een keer, maar als uw kind tot 12 uur op bed ligt, en dan nog in zijn ochtendjas op de bank neerploft (natuurlijk met GSM) dan is het minder. En als dit een hele week duurt, dan wordt uw geduld wel erg op de proef gesteld.

Het valt niet altijd mee om de juiste toon te treffen, maar zeker pubers waarderen het bijzonder als je humor gebruikt en ook vooral niet al te kritisch bent. Soms is het beter om niet alles te zien en te horen. Want anders kun je blijven mopperen.

Het is soms beter (ook voor je eigen gemoedsrust) om tevoren na te denken waar je een punt van gaat maken en welke dingen je maar beter "niet gezien" kunt hebben. Want er gebeurt zoveel in die turbulente tijd. En één geruststelling: het gaat ooit over....

Onderlinge ruzies tussen pubers lijken vaak erger dan ze zijn. Er worden grote woorden (scheldwoorden soms) gebruikt, terwijl het een kwartiertje later weer koek en ei is.

Maar als je eenmaal besloten hebt welke gedrag je niet tolereert, hou daar dan ook aan vast. Maak daar dan een punt van! Wees consequent in datgene wat je vindt dat echt niet kan. Want als je het door de vingers ziet, dan geeft dat je kind geen duidelijkheid. Het mag eigenlijk niet, maar nu mag het wel???

Pubers moeten ook ergens tegenaan kunnen trappen ("*ik mag ook niks van jullie*"). Pubers vinden het stiekem wel fijn dat er grenzen zijn, die duidelijkheid hebben ze nog nodig. Ouders willen vaak een vriend/vriendin zijn van hun kind. Maar dat zijn ze niet! Ouders mogen best meedoen met het maffe gedrag van hun kind, maar uiteindelijk moeten zij de grens aangeven.

Samen lachen en lol maken: ja liefst zo veel mogelijk, maar het is uiteindelijk nodig om te zeggen: tot hier en niet verder.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Privé ☎ 0413-310795 of 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl



Als je kinderen klein zijn,
vertel je ze een verhaaltje
voor het slapen.
Als jouw kinderen groot zijn,
vertellen ze jou verhaaltjes
waar je niet van kan slapen.