

De hel die “scheiding” heet

Op 8 september is het de jaarlijkse dag van de scheiding. Niet bepaald iets om feestelijk over te zijn. Scheidingen zijn heftig, ook wanneer het allemaal in redelijke harmonie verloopt. Zeker voor de kinderen. Onlangs werd ik benaderd door een forumbeheerder. Een meisje van 14 had een treurig berichtje op het forum geplaatst.

Haar ouders waren al enkele jaren gescheiden, het meisje was blij als ze naar haar vader ging, en was ook weer blij als ze naar haar moeder ging. Ze voelde zich welkom en fijn bij hen allebei. Maar de vakanties noemde het arme kind “een hel”. Ze wilde het verbergen voor haar ouders maar ze moest dan telkens huilen. Ook terwijl ze het berichtje typte moest ze huilen....

Want als ze langere tijd bij haar vader was miste ze haar moeder, en als ze langere tijd bij moeder was, miste ze haar vader. Ze zei daar nooit wat over tegen haar ouders, want ze wilde niet dat ze bezorgd waren.

Hoewel ik eigenlijk zelden met kinderen werk, heeft betrokkene mij het bericht laten lezen en mij gevraagd of ik hierop wilde reageren. Zoiets doe ik altijd, ook al ken ik het kind niet en al is het aan de andere kant van Nederland. Ik heb het meisje wat tips gegeven (o.a. uitgelegd dat haar ouders dit waarschijnlijk wel zouden begrijpen en haar daarbij zouden willen helpen, en dat ze het misschien beter maar kon vertellen). Om dit soort dingen te voorkomen zou ik ouders beter willen informeren.

Samen met een collega heb ik dan ook besloten een **Facebookgroep #dtv (durftevragen) voor gescheiden ouders** aangemaakt om **GRATIS en ANONIEM** uw vragen te stellen. U stuurt de vraag naar ons, wij zetten de vraag en het antwoord (anoniem) op Facebook, zodat iedereen mee kan lezen en ervan kan leren. Het is een besloten groep, dus u ziet wel wie er lid is van de groep, maar verder hoeft u niets te doen.

Interpunctie denkt mee met gescheiden ouders

GRATIS EN ANONIEM UW VRAGEN STELLEN in een BESLOTEN FACEBOOKGROEP



U kunt uw vraag stellen binnen de groep in het algemeen, maar dan lezen de groepsgenoten uw vraag ook. U mag ook uw vraag via een pb stellen, waarbij ik dan de vraag in de groep kort beantwoord. U blijft zelf buiten schot, maar u kunt wel meelesen bij de vragen die gesteld worden en de gegeven antwoorden. De groep heet: #dtv-groep (durf te vragen) openen op FB voor #gescheiden ouders