



Interpunctie

Praktijk voor psychosociale hulpverlening en bureau voor coaching, mediation en reïntegratie

Ik zeg niks...

Mevrouw had een gesprek met mij gehad. Er waren relatieproblemen. Maar ze dacht niet dat haar man mee wilde komen. We hadden wat manieren bedacht om hem over te halen, maar helaas, het was niet gelukt.

Mevrouw wilde niet scheiden, maar kon zo niet verder. Een relatieprobleem is soms op te lossen zonder dat de beide partners aanwezig zijn. Bijvoorbeeld als het eigenlijk niet gaat om een relatieprobleem, of als de druk bij de partner kan worden opgevoerd totdat die uiteindelijk ook gemotiveerd raakt.

Na 2 gesprekken was duidelijk dat we meneer echt nodig hadden. Mevrouw zag geen kans om hem mee te krijgen. Ik heb haar toen toestemming gevraagd om hem te bellen in haar aanwezigheid. Zo gezegd, zo gedaan.

Nadat ik hem had voorgelegd om een keer mee te komen, zonder dat hij iets hoefde te zeggen, ging hij akkoord. "Maar ik zeg niks!" zei hij. Dat was goed, wat mij betreft.

Het gesprek in aanwezigheid van meneer verliep niet zo stilletjes. Hij praatte aan een stuk door. Meestal gaat dat niet zo, mannen zijn verbaal vaak minder sterk. Mijn ervaring is dat mensen vaak even tijd nodig hebben om te wennen.



Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl